

Het verhaal van een moeder die niet laat vaccineren...

16.01.2011

Dank u voor alles wat u gedaan heeft!

Mijn naam is Barbara Vogel, ben 34 jaar en moeder van Bodhi
(uit het Sanskriet en = Verlichting).
Onze Bodhi is nu 15 maanden.

Voor de zwangerschap wist ik al, uit gevoel, dat ik onze baby niet zou vaccineren.
Natuurlijk waren de commentaren niet van de lucht.
Maar het was duidelijk voor mij (voordat ik er veel info over had) er wordt niet gevaccineerd.
Nu moet u weten dat ik echt niet altijd zo iemand ben, die beslist over anderen.
Toch dit voelde gewoon het beste en als dat diepe, duidelijke gevoel aanwezig is, sta ik als een huis, geen wolf blaast mij dan omver (uit: 3 biggetjes en de wolf;))
Daarnaast leef ik ook samen met mijn man plant strong, en biologisch voor een groen en vriendelijk leven.



Nu begon ik dus zwanger te zijn, veganistisch en te vertellen niet te gaan vaccineren.
Nou de hel brak los, beetje overdreven, maar goed, blij waren de meesten geenszins.
En het meest vreselijke voor hen was, dat ik niet in de aanval ging, want het was duidelijk, mijn hele geest en lichaam waren het erover eens, zo gebeurt het.
Toen de echo's steeds goed waren en hij voor leek te liggen op schema, werden de commentaren iets minder.

De hele zwangerschap verliep goed zonder problemen, alleen één keer veel druk op de maag en dat deed even vreselijk pijn, maar dat had ook veel (bleek later) met het verwerken van onverwerkte emoties te maken.

Later is dat niet meer gebeurd.

De bevalling was wel een ramp, omdat ik bang was dat mensen beslissingen voor mij zouden nemen als ik niet meer in staat zou zijn nee te zeggen (door uitputting) terwijl het niet goed voelde.

Angst, kan ik u zeggen, is een slechte raadgever.

Mijn angst werd dus bewaarheid.

Uiteindelijk had dat hele stressgedoe voorkomen kunnen worden, goede leer voor de volgende keer hè ;)

Bodhi groeide de eerste twee maanden 11 cm, (humm, hoe kan dat nou, op die plant strong borstvoeding met extra bio sojababyvoeding?)

4 maanden kon hij al heel even zelf staan.

5 maanden goed zitten, 6 maanden eerste tanden



11 maanden lopen

15 maanden (Nu) 8 tanden + 2 hoektanden (3e drukt al), 4 kiezen.

hij rent ook al en klimt op ons bed voor het eerst zelfstandig.

met 14 maand kon hij midden in bad, zelf, zonder steun, opstaan.

Hij heeft de waterpokken gehad, een paar zonder problemen, hij heeft niet gekrabt, had wel iets verhoging. Later een keer 1 dag hoge koorts, volgende dag over (uiteeraard nemen wij geen koortsonderdrukkende middelen, koorts is immers een beschermingsmechanisme van het lichaam, recent 19 december 2010 een artikel over op wanttoknow.nl) en de zesde ziekte, daar is hij wel even ziek van geweest, 3 dagen hoge koorts en toen kwamen de roze vlekjes (Roseola Infantum wordt de ziekte officieel genoemd)

Met Kerst heeft hij 's avonds overgegeven en was verder vrolijk, 's nachts nog een keer (hele bed zat onder) en 's ochtends weer oké (beetje sloompjes). Ik heb zelf ook even overgegeven en een halve dag minder goed geweest. De rest is ook ziek geworden maar allemaal beduidend langer. Nu is hij voor het eerst verkouden sinds gisteren.

Hij doet het heel goed en dat is voor mij een extra bewijs dat ik goede keuzes maak. Natuurlijk zal niet iedereen plant strong willen leven, maar het kan wel degelijk. Nu weer veel dioxine kippen, eieren en varkens in het gebied waar ik woon.

Bodhi heeft geen allergie (gehad), geen verkoudheden eerder gehad, geen keelontsteking, geen amandel ontsteking, geen oorontsteking, geen wit/bleek gezicht zelfs niet als hij ziek is, geen huilbuien, (alleen als hij honger heeft of moe is of gevallen is kan hij gaan huilen) Slaapt keurig de hele nacht door (half 8 tot half 8) slaapt meestal 2 x overdag. Is bijna altijd vrolijk en inmiddels 86 cm (loopt 6 cm voor) 11.5 kilo.

Hij doet het geweldig, sommige mensen die worden boos als ze horen hoe ik het doe. Meesten zijn verbaasd, eentje wilde hem per sé bloot zien, hem MOEST toch wat mankeren! Hij zet in ieder geval mensen aan het denken.

Oh ja, bijna iedereen zegt: wat heeft hij mooie heldere oogjes.

Zacht en vriendelijk maar toch goed te

verstaan zeg ik dan: dat zijn ongevaccineerde oogjes.





Ik begrijp dat het erg belangrijk is om vanuit de vriendelijke transparante energie te handelen. Vaccineren is één van de wortels van heel veel kwaad. Dàt is juist, maar om mensen iets nieuws/ongeloofwaardigs te laten bekijken, voordat ze het afwijzen, vergt veel geduld, takt en wijsheid. In ieder geval werkt het niet om je stem te verheffen en even goed de waarheid te vertellen. Zelfs al heb je nog zoveel bewijsmateriaal in je hand, en zelf veel kennis,... wanneer de leerling niet klaar is,... kunt u beter het pand verlaten.

Doe je uiterste best, altijd de rust te bewaren, laat eventueel een boek per ongeluk achter op de w.c. (zonder in je ego te stappen).

Met een beetje geluk gaat de w.c. bezoeker, zowaar, een stukje lezen.

Neem het boek bij je volgende bezoek weer mee.

Als je iets wegneemt wordt het namelijk interessanter ;) (humm ik proef hier ego van mijzelf...)

Doe veel kennis, voor jezelf, op uit boeken, die van Anneke Bleeker is natuurlijk erg goed (ik heb 'm ook sinds mijn verjaardag), en via sites, bekijk ook de Amerikaanse en Duitse eventueel.

Bekijk youtube filmpjes.

Voor een hele lijst mag u mij mailen.

En verspreidt het nieuws, maar wees altijd alert op je energie, je houding, kijk eens (als je alleen bent) in de spiegel en probeer die persoon, daar tegenover je, te overtuigen.

Let erop dat, wanneer je verstijft, dat dàt anderen afschrikt om iets nieuws op te nemen.

Je geeft dan namelijk aan dat je iets wilt bereiken door drukken/wringen/misschien zelfs dreigen, dat schrikt het andere intelligente wezen (dan wel meervoud) af, niemand wil namelijk geduwd, gedrukt of bedreigt worden.

- Dus de ander gaat
- A: in de aanval
 - B: kruipt in schulp/bang (bij angst neem je nieuwe informatie niet goed op)
 - C: is er met de aandacht niet bij en denkt: "Hoe kom ik van hem/haar af?"
 - D: (zelf invullen)

Blijf ontspannen en transparant, wees bereid alles te vertellen, maar wanneer de ander onrustig wordt, geef als tip eens te kijken op www.verontrustemoeders.nl verander van onderwerp of scheidt jullie wegen (op dat moment, er komt wel weer een volgend moment, of iemand anders gaat verder).

Als je iets doet vanuit de juiste intentie, komt er hoe dan ook een goede kettingreactie (al ontgaat jou die soms geheel).

Wat is de intentie?

Is je ego aan het vertellen dat jij iets veel beter weet dan een ander en dat die ander dom is en onderwezen moet worden?

Of heb je echt te doen met die anderen, die helaas nog niet weten wat er mis is met vaccins?

Ga je transparant naast de ander staan, of ga je met wijzend vingertje boven de ander staan?

Let op je energie, wat straalt je uit en wat laat je binnen. Een steen dragen als rozenkwarts kan heel fijn zijn, ook kunt u zich voorstellen onder een stolp te staan die alleen goede helende energie binnenlaat en doorlaat naar buiten, of vraag een liefdeslicht (God, Jezus een dierbare overledene, of Engel, Boeddha enz.) u te helpen.

Zwarte toermalijn is ook goed om spanning (electrosmog) af te voeren, weet dat een teveel aan electrosmog ook de nodige onrust enz. kan veroorzaken

Oefen bijvoorbeeld eens in de supermarkt, denk je in dat vanuit je hart een straal liefdeslicht straalt en maak vanuit die straal contact met anderen, bijvoorbeeld de caissière.

Normaliter maak je contact met anderen via je hoofd, maar laat die energie eens zakkkkken naar je hart en maak vanuit daar contact.

Je zult van allerlei dingen merken.

Zou graag daar eens over horen/lezen hoe u dat ervaart.



Barbara Vogel
babsvogel@hotmail.com